

"בסיפור של קין והבל יש ביטוי מאוד משונה: "וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל הָבֶל אָחִיו וַיְהִי בְהִיּוֹתָם בְּשִׂדֵּה וַיִּקֶּם קַיִן אֶל הָבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ". חז"ל שאלו: מה זה "וַיִּקֶּם"? אם הוא קם זה אומר שהוא היה יושב או שוכב. אם הכתוב לא פירט לנו, אז אנחנו מניחים שזה האופן הקיצוני יותר, אז הוא שכב. איפה קין שכב? אומרים חז"ל: הוא שכב תחת הבל. מדוע? משום שהבל, כשראה שקין מגיע, הוא הבין מיד שהוא רוצה לרצוח אותו. אז הבל היה אדם חזק, הפיל אותו על הארץ. אמר לו קין: אחי, אם תהרוג אותי, מה תספר לאבא ואמא? אמר לו הבל: יודע מה, אתה צודק. עזב אותו. קם עליו קין והרגו. מה בעצם החטא של הבל? שהוא האמין שהאויב שלו פועל לפי אותן אמות מידה מוסריות שהוא פועל על פיהן."

"כשאנחנו יוצאים למלחמה אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו: מה עולם הערכים של מי שעומד מולנו? כבר מהמאה ה-20 נחתמו האמנות הנקראות "אמנות ז'נבה" [כיצד מתנהגים עם שבויים, מוסר לחימה וכדו]. מדינת ישראל חתומה על האמנות האלה. רק אנחנו צריכים לשאול את עצמנו: האם מי שמולו אנו נלחמים גם הוא חתום על זה? ואם הוא חתום, האם הוא מתכוון לשמור את זה?"

"מלחמה זה לא דבר נעים, זה דבר הכרחי. השאלה היא: מדוע אנחנו נלחמים? אפשר להגיד שאנחנו נלחמים כי אנחנו רוצים להגן על עצמנו, שלא יהרגו אותנו. זה דבר טוב להגן על עצמך, זה דבר מוסרי. זה לא איזה רוע הכרחי, זה מוסרי להגן על עצמך! אבל, כיום אנחנו עומדים בסיטואציה אחרת לגמרי. אנחנו עומדים לא רק מול אויב. אנחנו עומדים מול הרוע. יש תרבות שלימה שהתפתחה אצל אויבינו, תרבות של רצח ואכזריות. העולם כולו מסתכל על מדינת ישראל ושואל את עצמו: האם מדינת ישראל באה רק להגן על עצמה או שמא היא צריכה להוות מגדלור מוסרי לעולם? כשאנחנו הולכים להילחם באויבינו האכזריים אנחנו צריכים לבוא עם תודעה כזאת, שאנחנו הולכים למלא ייעוד מוסרי."



"אנחנו צריכים להבין שאנחנו עכשיו הולכים להילחם בשביל להביא לעולם יותר טוב, לא רק כדי שלא יפריעו לנו לעשרים שנה או להחליש את היכולות של החמאס לעשות פעולות ביצועיות כאלה ואחרות. יש שפה שהם מבינים אותה, שהיא לא השפה שלנו. עבור יהודים, למות בקרב זה הפסד, אנחנו אוהבים את החיים יותר מן המוות. עבור אויבינו, המוות זה פרס, זה מה שהם התחנכו עליו, זה מה שהם מאמינים בו, זה לא מה שמפחיד אותם. צריך אם כן להבין שעל מנת לנצח, צריך להכאיב במה שכואב להם באמת."

"ברכתי לכם שכל אחד מכם ישוב לביתו בריא בגופו ונפשו ושמח. ברוכים תהיו. תודה רבה לכם."

הרב אורי שרקי, רב התנועה



מרכז
הקהילה
היהודית
תל אביב