



סכרלים -
כלים חסן סלולרי

דבר המזכ"ל

עזראים יקרים, אנו עומדים בצומת היסטורית בתולדותיה של מדינת ישראל. כולנו חווינו מכה כואבת וקשה בשמחת תורה, שערערה את כולנו וגרמה לנו לחזור לשאלות בסיס בתחומים רבים. מהצד השני, מאז ועד היום (ובעזרת ד גם בהמשך) אנו מביטים בעם מופלא שקם כלביא ומתאחד, עם אשר נכון להתמודד מול הרוע אותו הוא פוגש. מעבר לניצחון, הנדרש כל כך, זוהי גם הזדמנות פז בעוד תחומים רבים במציאות חיינו. אתן כמה דוגמאות.

היחסים בין חלקי החברה השונים - במיוחד לאחר שנה לא פשוטה אותה עברנו בויכוחים ובמחלוקות סביב סוגיות זהותיות ופוליטיות - נבנים כעת מחדש. זוהי הזדמנות פז לייצר שיח אחר בין חלקי החברה השונים. החזרה אל שאלות הבסיס - היחס בין אדם לאדמתו, היחס שלנו למדינה, חיזוק ההבחנה בין טוב לרע, בין עם חפץ חיים לעמים חפצי מוות. שאלות אלו כעת מקבלות משמעות חדשה, אשר איננו יכולים להתעלם ממנה.

תפקידן של אוכלוסיות שונות ובמיוחד הנוער, משתנה בתקופה של מלחמה. בעת כזו, בה אנשים רבים פונו מבתיהם, משפחות רבות איבדו את יקיריהן ואחרות מחכות למידע עליהם, חקלאים שצריכים עזרה, המשימות הלאומיות חשובות, רבות ומגוונות. ליכולת שלנו להבין שזוהי עת לגדול, להסתכל על צרכי החברה ולא על ארבע האמות שלנו - יש חשיבות עצומה.

בשעה זו, אנו בוחרים להניף דגל של עשייה וחיבור אינסופיים למען עם ישראל. למען החקלאים, למען אחינו שבדרום ובצפון, ולמען מעגלים רבים בחברה הישראלית. זוהי עת לצאת החוצה, זוהי עת לקחת אחריות על המציאות ולהיות עילית אמיתית.

בתקופה הקרובה נעסוק כתנועה בעורף, בעשייה ובחוסן - אשר יהוו מצפן עבור התנועה כולה. סומך עליכם, ובטוח שתעשו דברים גדולים!

**"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא"
חזקו חברים וחברות!**

לירן גרוס, מזכ"ל התנועה

מכתב
מהחזית