

בכוח האהבה

בעיירה של ר' אריה היה בריון שהטיל אימה על אנשי העיירה. כולם פחדו ממנו. הוא היה עובר בשוק, בוחר לו ממיטב הסחורה מבלי לשלם והרוכלים בשוק לא העזו לעמוד נגדו. גם על תענוגות בית הכנסת לא ויתר הבריון הזה. הוא אילץ את הגבאים לכבד אותו בתפקידים המכובדים ביותר. יום אחד הגיע רב חדש לעיירה, ואחד הרוכלים החליט לנסות את כוחו של השילטון החדש. כאשר הגיע הבריון לדוכן שלו, ובחר, כרגיל, ממיטב הסחורה, דרש ממנו לשלם. על החוצפה הזאת הפך לו הבריון את כל הדוכן, יחד עם כל הסחורה, והסתלק. הרוכל בא אל הרב וביקש להעמיד את הבריון לדין. הרב שלח את השמש שלו להביא את הבריון אליו. הבריון התגלגל מצחוק ושלח את השמש כלעומת שבא. בשבת, כאשר הבריון התכבד, כרגיל, בעלייה לתורה, עלה הרב אל הבימה, סטר על לחיו של הבריון לעיני כל יהודי העיירה וסילק את הבריון מהבמה. ביום ראשון, הגיע אדם לביתו של הרב, להזמין אותו לבוא לכפר סמוך כדי למול תינוק יהודי שנולד שם. הרב ציווה על השמש לרתום את העגלה והשניים יצאו לדרך. פתאום הבחין השמש מרחוק בבריון הניצב על אם הדרך. הוא התמלא חרדה. הוא התבונן ברב, וראה את פניו קורנים שלוה עילאית. הרב ביקש ממנו לעצור את העגלה ולחכות. הרב ירד מהעגלה בנחת ובצעדים איטיים ורגועים הוא התקדם לקראת הבריון. והשמש אינו מאמין למראה עיניו. השניים נפגשים, מתחבקים, מתנשקים, משוחחים בניהם בידידות ובמאור פנים ולאחר השיחה שוב לוחצים ידיים ונפרדים בידידות. הרב חוזר לעגלה ומצווה על השמש לחזור הביתה. בדרך ביקש השמש מהרב, והרב סיפר: עוד לפני שהגעתי לעיירה, חקרתי והתעניינתי אודות האיש הזה. נודע לי שהוריו מתו בהיותו ילד קטן, והוא גדל פרא. לא נמצא איש בעיירה שיעניק לו טיפת אהבה. להפך, הוא זכה ביחס גרוע ובהתעללות הן מצד חבריו והן מצד המבוגרים. וכאשר התבגר השיב להם מנה אחת אפיים. הייתי נאלץ להכות אותו כדי לרסן אותו וכדי שידע הוא וידעו כל יהודי העיירה שתקופת ההפקרות נגמרה. יש דין ויש דין. אסור להיכנע לבריונות. ברגע שבא אלינו האיש להזמין אותנו לברית המילה התעורר אצלי חשד שבדרך מחכה לנו מלכודת, ואני החלטתי להיכנס אליה בכוח האהבה. מיד התחלתי לעורר בתוכי את כל כוחות האהבה כלפי אותו בריון. חשבתי על התלאות והייסורים שעברו על האיש וכאשר התקרבת אליו והוא ראה את השלווה הקורנת מעיני, הוא חש את גלי האהבה, באופן מוחשי ביותר. השנאה והזעם שבלבו החלו להתנדף ובמקומם החלו להופיע רגשות של אהבה. נפגשנו כידידים ונפרדנו כאוהבים.

זה כוח האהבה!!!